

## Spanje 17 april

Op weg naar Spanje!

Zondag vertrok een opgewekte groep leerlingen met meneer van Eenige en meneer Dellemijn naar Spanje. In een gloednieuwe bus ging men op weg naar Weeze in Duitsland. Het vliegen verliep prima, alleen de landing was toch wel wat hobbelig. Daarna vervolgde men de reis per Spaanse bus over de Spaanse snelwegen. Veel mensen gaven aan dat de rijstijl in Spanje toch wel wat anders verliep dan in Nederland! Maar het mag de pret niet drukken, iedereen heeft zin in de week en de stemming is uitstekend!

