

Polen dag 4

Vandaag hadden we voor het eerst een hele dag op school. We begonnen deze dag met het maken van een project. Er werden groepjes gevormd en per groepje moesten we een presentatie maken over Bielsko-Biala van vroeger en Bielsko-Biala van nu. Dit was heel leuk!!



Daarna gingen we met de hele klas gymmen. We kregen een kleine volleyballes en daarna gingen we partijtje spelen. Nadat we alle partijtjes hadden gespeeld, gingen we weer terug naar de school om presentaties te bekijken.



De Poolse leerlingen hadden een heel mooi filmpje met daarin informatie van Polen. De Noorse mensen gaven 6 feiten over Noorwegen en lieten daarbij ook een grappig filmpje zien over het alfabet, aangezien er in Noorwegen 3 extra letters in het alfabet zitten. Als laatste kwam de presentatie van Nederland, waarin we veel over Nederland vertelden en ook het nieuwe koningslied en Nederlandse rap lieten horen.



We hebben heel hard gelachen met z'n allen en het was heel gezellig. Als laatste hebben we nog even verder gewerkt aan het project en een kleine wiskundeles gevolgd. Een geslaagde dag!

Nena Bron

