

Polen, dag 1.

Door Bas Elenga, Finn Hesse, Leanne Simonis en Juul Sprenkeler

Nadat we vroeg moesten opstaan, gingen we met de bus naar Auschwitz. Daar kregen we een rondleiding door het indrukwekkende kamp. Ons werd verteld hoe het er aan toe ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Achter vitrines lagen allemaal voorwerpen van de vermoorde gevangenen. Zo zagen we veertigduizend schoenen, ingenomen brillen en twee ton mensenhaar. Na een korte pauze zijn we naar Birkenau geweest, het tweede Auschwitz kamp. Daar hebben we ruïnes gezien van een gaskamer en mochten we in de barakken kijken waar de vrouwen sliepen. In één barak konden zevenhonderd mensen en in bedden waar normaal twee mensen slapen moesten toen zes vrouwen slapen. Wij verbaasden ons hier erg over.





Na Auschwitz gingen we naar een bizon centrum. Dit leek meer op een kinderboerderij, want naast bizons waren er ook geiten, schapen, ezels en pauwen. Als laatste zijn we naar Pszczyna geweest. Hier stond een heel erg groot huis, wat is omgebouwd tot een museum. Hier moesten we rare sandalen over onze schoenen aan en konden we schaatsend door het museum. Door een park liepen we terug naar de bus, die ons terug bracht naar Bielsko Biala. Tot nu toe een geslaagde uitwisseling!

© Bas Elenga, Finn Hesse, Leanne Simonis en Juul Sprenkeler

