

## Uitwisseling Graz, Oostenrijk

28-01-2016 donderdag

De dag begon nu echt vroeg. 7.10 werd iedereen geacht op het Hauptbahnhof te staan voor de trein naar Wenen. Gelukkig konden we in de trein bijslapen. Eenmaal in Wenen een hoop culturele hoogstandjes. In de binnenstad is elk gebouw een bezienswaardigheid op zich. Eerst begaven we ons naar een museum, vergelijkbaar met ons rijksmuseum. We waren vrij om zelf rond te kijken. Er zaten veel schilderijen tussen waar een tweede blik voor nodig was om een betere indruk te krijgen.



Na het museum liepen we door de stad en kregen van meneer Pokorn uitleg over de mooiste gebouwen. Het was grappig toen we de uitleg kregen en werden vergezeld door drie accordeonpaarden.



Om 15.00 was iedereen vrij om te gaan en te staan waar hij/zij wilde. De groep werd opgesplitst in allerlei kleine groepjes. Als het goed is heeft iedereen zich vermaakt met dingen als shoppen, eten, foto's maken en gebouwen bekijken. Sommigen hadden zoveel plezier dat ze de tijd vergaten en bijvoorbeeld moesten zwartrijden in de metro of moesten hardlopen van de ene kant naar de andere kant van Wien. Gelukkig kwam iedereen op tijd. Helaas is er in de tussentijd de jas gestolen van meneer Pokorn. Om het allemaal erger te maken stapten we ook nog in de verkeerde trein en liepen we daarna bijna nog een keer naar het verkeerde perron. Het was een echt avontuur, maar we waren wel blij dat we in de juiste trein terug naar Graz zaten.

's Avonds heeft de helft nog even gechild bij een leerling thuis, maar voor twaalven lag iedereen waarschijnlijk alweer te slapen. Alweer een geslaagde, avontuurlijke dag met een heel erg gezellige sfeer.



29-01-2016 vrijdag

We starten vandaag op de legerbasis van Graz. Dit kamp was in WO II erg berucht. Een luitenant, tevens historicus vertelde ons een zeer interessant verhaal met een Nederlandse link.

Achtereenvolgens verplaatsten we ons naar een galerij in het centrum van Graz. Eén van de vier etages bevatte een speelplaats, hier voelden we ons echt weer lekker als kinderen. Omdat het de laatste dag was, eindigde het programma om 12.00 uur. Het merendeel ging shoppen in een winkelcentrum ver buiten de stad. Eenmaal geslaagd was het tijd voor pizza op school. Verzadigd en verkwikt kon het feest dat deze avond gegeven zou worden beginnen. Tot diep in de nacht is er door gefeest om de week onvergetelijk af te sluiten.

