

Oostenrijk 26-01-2016

Om 8.00 werden we verwacht op de school in Graz. Meneer Pokorn, de Oostenrijkse docent, gaf ons de opdracht om een aantal posters te bestuderen en daarna een soortgelijke poster te maken. Omdat het een groepsopdracht betrof, was het erg gezellig.

Na dit educatieve project werden wij van harte welkom geheten door de loco-burgemeester in het stadhuis van Graz. Hij vertelde zijn verhaal razendsnel in het Duits. Dit was voor ons een goede oefening. Iedereen stond op toen het woord lunch aan de orde kwam. Er stond een zaal vol eten voor ons klaar.



Aansluitend hadden we een museumbezoek. Het museum ging over de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. Als deel van het museumbezoek gingen we ook de straat op om Joodse herdenkingstegeltjes op te zoeken.



Na de culturele ochtend en middag was iedereen vrij rond 16.00. 's Avonds heeft een groot deel van de groep er een feestje van gemaakt in Graz. In het donker de Schlossberg beklommen en genoten van het prachtige uitzicht. Daarna de avond afgesloten met veel gezelligheid in leuke barretjes. Kortom weer een mooi dagje Oostenrijk!

