

Noorwegen 26 januari

26 januari uitwisseling NI-Noorwegen 2016 Vandaag zijn we naar Oslo geweest. Eerst zijn we naar the national gallery gegaan en later nog naar het farm museum. In the national gallery hebben we veel bekende schilderijen gezien zoals de Schreeuw van Edward Munch. In het fram museum was een oude boot, waar ze ontdekkingsreizen mee hebben gedaan.



Nadat we de musea gezien hadden, gingen we terug naar Oslo en we kregen een paar uur vrije tijd. Met onze hele uitwisselingsgroep gingen we naar een kasteel, waar de koning en koningin van Noorwegen soms zijn. Hier hebben we veel foto's gemaakt. Ook hebben we de wachters proberen te laten lachen, wat bijna lukte. Daarna hebben we het parlement bezocht en als laatste hebben we Oslo afgesloten met een lekker drankje van de Starbucks. We hebben veel gelachen, de groep is heel hecht en we gaan zeker een hele leuke week beleven! Liefs Fleur en Merel



