

Italië 19 april

Dinsdag 19 april, de dag van het bezoek aan het Italiaanse Giethoorn. Iets later dan gepland, gingen we samen met de andere uitwisselingsstudenten uit Noorwegen & Zweden en natuurlijk de Italianen naar Venetië. Met de trein bereikten we de stad, waarnaar een trip begon. Over bruggetjes, door kleine steegjes en zelfs in een gondeltje naar de overkant van het kanaal richting het grote San Marco plein.



Daar hadden we vrije tijd om wat te shoppen of touristje te spelen. Er stond helaas aardig wat wind en er waren veel wolken. Dit maakte het een stuk onaangenaam. Maar gelukkig kwam de zon na de twee uur vrije tijd nog even langs kijken. En deze werd nog lekker krachtig. Toen weer lopend met zere voeten en knieën richting het station. Daar nog even lekker in de zon wachten op de trein. En dan met een geslaagd gevoel in de trein terug naar Padua.

