

Frankrijk dag 3

Ondanks de stakingen van taxichauffeurs die het verkeer volledig lam legden, kwamen we nog redelijk op tijd aan bij de Eiffeltoren. Het was even schrikken dat we trap moesten lopen, maar na het beklimmen van de eerste 300 treden, was het uitzicht meer dan geweldig. Ook de ijsbaan was een grote verrassing! De leerlingen ruilden meteen hun schoenen in voor schaatsen en vertoonden hun schaatskunsten.



Een enkeling beklom nog de volgende 300 treden naar de tweede verdieping waarna we weer onder de toren moesten verzamelen. Met de bus ging het daarna richting Arc de Triomf. Na een paar snelle foto's zijn de leerlingen in groepjes de Champs Elysees afgelopen richting Place de la Concorde. Ondertussen is er natuurlijk wat geschopt, zijn dure merken bewonderd en mooie auto's bekeken.



Na het verzamelen bij Place de la Concorde volgde een korte wandeling naar Musée d'Orsay. Onder leiding van een paar gidsen hebben we een bliksembezoek gebracht aan dit mooie museum. De hoogtepunten hebben we in ieder geval gehad! Dus op naar Montmartre!



Met de Sacre Coeur als grote blikvanger op de achtergrond hebben de leerlingen winkeltjes bezocht, foto's gemaakt van het uitzicht, crepes gegeten en sommigen kozen voor kebab. Hierna hebben we de bus opgezocht om moe maar voldaan aan de terugreis naar Saint Quentin te beginnen.

